



*Heel bijzonder, heel gewoon
gewoon een heel bijzondere man*

de heer

Maurice Maetens

Echtgenoot van Hilda Van Campenhout

Geboren te Londerzeel op 14 maart 1944
en thuis overleden op 7 april 2020,
gesterkt door het sacrament der zieken



*Hoofdinspecteur 1e klasse Politie Londerzeel
Lid van Okra Malderen*

Dit melden u:

zijn echtgenote

Hilda VAN CAMPENHOUT

zijn kinderen en kleinkinderen

Christian en Christel POTLOOT - MAETENS

Alexander

Maarten

Marc en Tine MAETENS - VAN CAMPFORT

Lisa

Michiel

zijn schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Met dank aan Dr. Niemegeers en thuisverpleging CuraMax.

**Wegens de uitzonderlijke omstandigheden van de nationale veiligheidsraad,
zal de uitvaartdienst in besloten kring plaatsvinden op
woensdag 15 april 2020 om 10u in de St. Kristoffelkerk te Londerzeel.**

Aansluitend volgt de plaatsing van de urne op het urnenveld te Londerzeel.

Wij zullen in het bijzonder Maurice gedenken in de eucharistieviering
van zondag 20 september 2020 om 10u in de St. Amanduskerk te Malderen.

Rouwadres: Familie Maetens - Van Campenhout
p/a Markt 7, Broothaerts - Van Mulders
1840 Londerzeel | begrbvm@gmail.com

