

*De strijd heb je nimmer opgegeven,
zelfs toen het einde werd verwacht.
Je bleef geloven in het leven,
vol liefde, zorg en levenskracht.*



De heer



Filip Van Dyck

Echtgenoot van Renilda Lamberts

Geboren te Londerzeel op 13 augustus 1946
en thuis overleden op 26 oktober 2020,
gesterkt door het sacrament der zieken.

Ere-voorzitter Broederschap van O.L.V van Scherpenheuvel Londerzeel St. Kristoffel

Voorzitter Kerkfabriek Londerzeel St. Kristoffel

Voorzitter van centraal Kerkbestuur

Lid van de Landelijke Gilde

Voorzitter seniorenwerking Landelijke Gilde Gewest Londerzeel

Provinciaal Seniorenvoorzitter Landelijke gilde Vlaams Brabant

De afscheidsviering zal plaatshebben in besloten kring
op zaterdag 31 oktober 2020 om 11u30 in de Sint-Kristoffelkerk te Londerzeel,
gevolgd door de Crematie in familiekring.

(Mondmasker verplicht)

Gelegenheid tot groeten op donderdag tussen 19u en 20u
in het Rouwcentrum, Markt 7 te Londerzeel.

Wij zullen in het bijzonder Filip gedenken in de eucharistieviering
van zaterdag 14 november 2020 om 18u in bovenvermelde kerk.

Dit melden u:

zijn echtgenote

Renilda LAMBERTS

zijn kinderen

Piet VAN DYCK

Greet VAN DYCK

zijn broer, zus, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

Vital en Agnes VAN DIJCK - COLLIER

Paul en Maria VAN NUFFEL - VAN DIJCK

Louis en Irène LAMBERTS - TIRRY

Jan(†) en Annie(†) HOEBEEK - LAMBERTS

Emiel en Paula DE BOECK - LAMBERTS

Emiel en Hilde LAMBERTS - MATTHEYSSENS

en hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

De families: VAN DYCK, LAMBERTS, KIEKENS en VAN WINGHE.

Met dank aan Dr. Cautaerts en Dr. Vandenabeele.

Tevens dank aan daghospitaal geneeskunde AZ Rivierenland Bornem en Omega.

Rouwadres:
Vinkenstraat 33
1840 Londerzeel