

Moeder zijn is alles geven.  
Nooit was iets teveel  
Er valt nu een groot gat op de plaats  
waar eens moeder zat.  
U blijft in onze harten voortbestaan  
ook al is het erg moeilijk  
zonder u verder te gaan



*in stilte is van ons heengegaan*

Mevrouw

## Clara Van Doorslaer

weduwe van Frans Van Praet

Geboren te Wolvertem op 31 augustus 1934  
en er thuis overleden op 9 januari 2024

De afscheidsviering waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd,  
zal plaatshebben op **zaterdag 13 januari 2024 om 10u**  
in de **Onze-Lieve-Vrouw van de H. Rozenkranskerk te Westrode - Wolvertem,**  
gevolgd door de bijzetting in het familiegraf op het kerkhof van Westrode in intieme familiekring.

Samenkomst en laatste groet in de kerk vanaf 9.30u

**Dit melden u met diepe droefheid:**

*haar zoon*

Marc Van Praet

*haar broer, schoonzussen, neven en nichten*

De families: Van Doorslaer, Van Praet, Olbrechts en De Hondt.

Met dank aan haar trouwe huisartsen Geert en Frauke Leroy.

Rouwadres:

Nieuwenrodestraat 26  
1861 Wolvertem